

12 Heilige Nachten



Reflectie

In de nacht wordt de dag geboren
Wat laat zich zien in het ochtendgloren?
In de ziel van de nacht is de spin actief
Bouwend aan haar web, draad voor draad
Wonderlijk gebeuren, een eeuwenoud mystiek

In de dauw van de dag zichtbaar geworden
Dat wat de nacht heeft gebracht
Druppelt zijn spiegels in het rag
Reflectie van dat wat is ...en is geweest
Fragiel en in tijdelijkheid gevangen
In stilte aanschouwen, verlangend naar de dag

Het web als geometrisch oer
Raakpunten van lijnen, horizontale raakt verticale tijd
Wachtend op dat wat mag ontstaan
Is het dan tijdsturing of... tijdsongedaan?
Wat is er met de tijd gebeurd?
Hoe heeft de tijd het leven gekleurd?

Wat laat jouw web zien in de herinnering
Welke dauwdruppels koesteren jouw zin
Hoe ben jij met de tijd omgegaan?
Wat heeft de tijd in jou laten ontstaan?
Heeft de tijd jou gedragen?
Of heb je de tijd van aandacht van je afgeslagen?

12 heilige nachten buiten de tijd, dragen jouw ziel naar eeuwige dagen!
Jouw ogenblik in het moment verspreid.
...verbonden met eeuwige kosmische tijd?

Robert te Pas



ACADEMIE VOOR
GEESTESWETENSCHAPPEN